

5

6

7

8

Dit moet je weten

3000 voor Christus

776

50

0

476 na Christus

In Egypte worden piramides gebouwd

De eerste Olympische Spelen

Romeinen in Nederland

Einde van het West-Romeinse Rijk



De tijd van Grieken en Romeinen

Egypte

De Egyptische koningen heetten farao's. Ze werden soms begraven in piramides. Rijke Egyptenaren lieten na hun dood van hun lichaam een mummie maken. In de piramide werden ook geschenken gezet. Die had de dode koning nodig voor zijn reis naar het dodenrijk. Op de muren werden verhalen geschreven. Daarin werden alle belangrijke dingen verteld die de koning had gedaan. De Egyptenaren schreven met kleine tekeningen: hiërogliften. Hun goden hadden vaak dierenkoppen. Door Egypte stroomt de rivier de Nijl. Ieder jaar overstroomde de Nijl. Op de oevers bleef klei achter. Op die klei lieten de boeren graan groeien. De Romeinen haalden veel graan uit Egypte. Ze brachten het naar Rome. Daar deelden ze het gratis uit, aan arme mensen.



Hiërogliften.

Griekenland

In 776 voor Christus werden in Griekenland voor het eerst Olympische Spelen gehouden. De winnaar kreeg een krans van laurierbladeren. Op de kalender werd de tijd tussen de Spelen een olympiade genoemd. Dat was vier jaar. De Grieken bouwden tempels met veel zuilen die ze versierden met krullen. Andere landen vonden dat mooi en gingen het nadoen. In Amsterdam is het Concertgebouw daarvan een voorbeeld. De Grieken schreven gedichten en toneelstukken. Die werden op straat gespeeld, bijvoorbeeld tijdens een markt. De Grieken verkleedden of schminkten zich dan niet. Wel gebruikten ze maskers. De Romeinen namen veel dingen van de Grieken over.



Rome



In het Colosseum vochten gladiatoren tegen leeuwen.

De Romeinen waren goede soldaten. Ze veroverden veel landen rondom de Middellandse Zee en ook grote delen van Europa. Ze kwamen ook in Nederland. De Rijn werd de noordgrens van hun rijk. Sommige Romeinen bleven wonen in de landen die ze veroverd hadden. Ze woonden in een legerplaats of castellum. Een bekende Romeinse legerplaats in Nederland was Noviomagus (Nijmegen). Sommige Romeinen trouwden met een Germaans meisje. In Rome stonden veel tempels, paleizen, theaters en badhuizen. Ze stonden rondom een grote markt: het Forum Romanum. In het Colosseum vochten gladiatoren tegen elkaar en tegen leeuwen. Een gladiator was vaak een misdadiger. Door te vechten kon hij vermindering van zijn straf krijgen.

Op de markt

De Romeinen legden wegen aan voor hun soldaten. Er stonden mijlpalen langs de wegen en je kon overnachten in herbergen. Romeinse soldaten bewaakten de wegen, zodat ze veilig waren. Dat was goed voor de handel. Handelaren reisden door het hele Romeinse Rijk tot in Turkije. Dat heette toen Byzantium en hoorde ook bij het Romeinse Rijk. In de hoofdstad Constantinopel was een grote markt. Producten uit Oost en West werden daar verhandeld.



Romeinse mijlpaal.